



*De wereld een stukje mooier maken?
Daar kun JIJ wat aan doen!
De wereld een stukje mooier beleven?
Dat kun je zomaar meemaken!
Doe daarom mee aan een dialoog!*

**IK ZIE,
IK ZIE, ...
NU OOK WAT JIJ ZIET!**

Dialogen over Waarde(n)vol Samen Leven

Deventer in Dialoog en het Etty Hillesum Centrum organiseren 5 dialogen met als titel Waarde(n)vol Samen Leven.

Op 5 zondagochtenden verkennen we een aantal waarden die niet alleen in onze persoonlijke levens belangrijk zijn, maar die ook bijdragen aan een maatschappij waarin het fijn leven is.



'Dialoog leidt eerder dan discussie en debat tot wederzijds begrip. Het is in deze tijd van groot belang om mensen bij elkaar te brengen'. *Herman Wijffels*

